

Beste sympathisanten,

Met onze nieuwsbrief willen we interesse in heemkunde aanwakkeren. Hoe meer mensen deze brief lezen, hoe liever we het hebben. Dus hebben we graag dat u deze brief doorstuurt naar vrienden en geïnteresseerden. Hierbij kondigen we ons volgend tijdschrift aan en geven we aan wat we nog doen. Als smaakmaker besluit de nieuwsbrief met een weetje dat enkel hier verschijnt, wat deze brief een beetje uniek maakt.

Ons tijdschrift 138 verschijnt volgende maand met een bijdrage over **Alfons Callens**, schilder geboren in 1864, en oorlogsslachtoffer **Edgar De Keyser**,

Een jaarabonnement op het tijdschrift kost amper € 10, te voldoen via rekeningnummer BE97 7331 3711 1449 van heemkundige kring Het Speelhof. Losse tijdschriften zijn verkrijgbaar tegen € 3 per stuk. Het recentste jaarboek 'Cafés Herbergen Feesten' kost € 18 voor leden, € 20 voor niet-leden. U kunt ons tijdschrift inkijken in de bibliotheek, Jef Van Hoofplein 20, 2530 Boechout.

Bekijk ook eens onze website [www.hetspeelhof.be](http://www.hetspeelhof.be). De **datbank** bevat oude foto's. Je krijgt ook een **gebeurtenis** uit het verleden op de huidige kalenderdag. Onder *Activiteiten* vind je een overzicht van de vorige jaarboeken.

### **Activiteiten**

7 geïnteresseerden vroegen heemkundige informatie.

2 voor gegevens over een gebouw/locatie, 5 over organisaties/personen.

## Herdenking Mortsel 5 april 1943



Het is 76 jaar geleden dat 83 Amerikaanse bommenwerpers op een zonnige namiddag op 5 april 1943 twee raids Mortseldorp in een chaos veranderde. 936 doden waar onder 258 kinderen. Enkelen kunnen zich dit nog herinneren, doch wij mogen dit nooit vergeten.

Zo werd op zaterdag 6 april ll. een plechtige herdenking gehouden voor de slachtoffers. Zo waren de Amerikaanse ambassadeur, afgevaardigden van Engeland en Duitsland aanwezig.

Pieter Serrien bracht enige ontroerende verhalen. Zoals de hulpverleenster die een dood kindje vond tussen het puin, het lag er bij alsof het sliep. Wanneer zij het wilde optillen, viel de ganse inhoud van het kind uit haar rug.....

Bij de afsluiting van de herdenking werd vooraan op de begraafplaats van Mortsel in een klein gebouw een wand onthuld met de vermelding, zo mogelijk met foto, waarop de namen van alle slachtoffers.

Onder hen Boechoutse en Vremdese slachtoffers waren: **Ivonne Anna Borghs, Jeanne Alphonsina Dupont, Simonne Maria Francisca Nauwelaerts, Simonne Rosalia Antonia Peeters, Alfons Emmanuel Staessens, Carolina Maria Josepha Van Beirendonck, Joannes Theophilus Jacobs, Emilius Carolus Van Camp & Joseph Julius Eduardus Verbruggen.**

Wie was er bij? Wie herinnert zich nog iets?

Ik was 8 jaar en liep school in de gemeentelijke Jongensschool (nu Jan Frans Willemschool) op de (Hovesesteeweg 3). Plots gaf de meester het bevel onder de banken te duiken. Wat gebeurde er? We hoorden zware bominslagen. Nadat de rust enigszins was teruggekeerd, mochten we de school verlaten. In de richting van Mortsel zagen we een zware rookkolom opstijgen. Ik wandelde naar Hove alhoewel ik aan het station (Frans Segersstraat) woonde. Mijn dooppeter was kort voordien in maart in Hove overleden. Zo was mijn beste tante Margriet nog alleen gebleven. Zij baatte op de hoek van de Mortselse- en Boechoutsesteenweg volkscafé De Rooster uit. Zo trok ik elke dag met een grote fles melk te voet naar Hove. Als ik dit verhaal aanhaal eventueel in een van de lagere klassen, bekijken de leerlingen me met grote ogen. Hoe met een fles melk?. We leefden in een periode dat alles gerantsoeneerd was, ook de melk. Mijn tante woonde alleen en had geen recht op melk.

Als ik in Hovedorp aangekomen, zag ik daar de eerste lichtgewonden aan hoofd, armen enz. Zij wisten onmiddellijk te vertellen dat het erg gesteld was in Mortsel.

Een tweede anekdote was, wanneer de slachtoffers enkele dagen later begraven werden, was ik er ook bij, hoe dat? Ik was bij de scouts. Op de begraafplaats te Boechout tijdens het neerlaten van de kist in het open graf van de dochter van bakker Borghs, moesten twee mannen al snel ingrijpen of vader schoof mede het graf in. Onbeschrijfelijk verdriet.

Soms blijven toch jeugdherinneringen bij.

F. Haverals



**Heemkundige Kring Het Speelhof v.z.w.**  
[www.hetspeelhof.be](http://www.hetspeelhof.be) - [hetspeelhof@gmail.com](mailto:hetspeelhof@gmail.com)  
Voorzitter: François Haverals 03/455.34.29