

Beste sympathisanten,

Met onze nieuwsbrief willen we interesse in heemkunde aanwakkeren. Hoe meer mensen deze brief lezen, hoe liever we het hebben. Dus hebben we graag dat u deze brief doorstuurt naar vrienden en geïnteresseerden.

Ons tijdschrift 140 verschijnt volgende maand met een bijdrage over Nostalgische foto's van de praalstoet inhaling Burgemeester Jozef Van Hellemont in 1933 in Vremde.

Onze tijdschriften liggen ter inzage in de bibliotheek, Jef Van Hoofplein 20, 2530 Boechout.

Een jaarabonnement op het tijdschrift kost amper € 10, via rekeningnummer BE97 7331 3711 1449 van heemkundige kring Het Speelhof. Losse tijdschriften zijn verkrijgbaar tegen € 3 per stuk (€ 5 wanneer in kleur). Het recentste jaarboek 'Cafés Herbergen Feesten' kost € 18 voor leden, € 20 voor niet-leden.

We hebben onze website herdoopt tot Beeldbank Boechout-Vremde! Je vind ze op www.hetspeelhof.be.

Op aanvraag hebben we de postkaarten opgedeeld in deze van Boechout en deze van Vremde.

Nieuw is ook dat je een straatnaam kan ingeven!

Een vermelding uit het verleden werd behouden: Er wordt een **gebeurtenis** uit vervlogen jaren getoond van de huidige kalenderdag.

Bevrijding: 75 jaar geleden

Een moment om even stil te staan bij wat 75 jaar geleden plaats vond en de vrijheid die we er door veroverd hebben ten koste van 100.000-den slachtoffers. Even herinneren 6 juni D-day, de landing van de geallieerden op 5 plaatsen in Normandië, Utah en Omaha (V.S.), Gold (Brits), Juno (Canadees) en Sword (Brit). brachten meer dan 6.000 schepen, 12.000 vliegtuigen (RAF), 156.000 manschappen en materiaal aan land na zware gevechten, en 20.000 para's gedropt. De eerste dag verloren de Amerikaanse Divisie bijna 2.499 man. Nog enkele zwaar gehavende resten in de kuststreek herinneren aan de zware gevechten in het verleden.



Omaha: American Cemetery Colleville 9.387



La Cambe, Duitse begraafplaats 21.000



Bayeux: Britse begraafplaats 4.648



Revers: Cimentière Canadien 2.052

Indrukwekkend zijn de oorlogsbegraafplaatsen dicht bij de kust gelegen. Omaha Beach, de *American Cemetery Colleville* 9.387 graven. Revers het *Cimentière Canadien*, 2.025 Canadezen, 7 Britten en 1 Fransman, La Cambe de *Duitse begraafplaats* 21.160 graven. Bayeux grootste *Britse militaire begraafplaats* in Frankrijk, 4648 man. Op deze begraafplaats liggen 181 Canadezen, 17 Australiërs, 8 Nieuw-Zeelanders, 1 Zuid-Afrikanen, 24 Polen, 7 Russen, 3 Fransen, 2 Tsjechen, 2 Italianen en 466 Duitsers. Op het monument aldaar staan nog eens 1.801 gesneuvelden soldaten die geen gekend graf hebben.

Het merendeel van de gesneuvelden zijn jonge mannen tussen de 17 en 30 jaar. Of zoals de Vlaamse zanger Willem Vermanderen in zijn liedje "duzenden en duzenden soldaten". Kan je daar even stil blijven bij staan?

Het duurde nog drie maanden vooraleer Antwerpen volledig werd bevrijd. Neem een kijkje in het Felixarchief waar de tentoonstelling loopt "Vreugde & Verdriet", Antwerpen bevrijd.

Boechout en Vremde werden eveneens op 4 september bevrijd.

Drie pantservoertuigen Division van het Britse Leger. Boechout en Vremde werden dus rustig ingenomen.

Doch in beide dorpen viel een slachtoffer op 4 september te betreuren. De jonge Albert Laenen, weerstander die zich in Vremde ophield, probeerde nog enige Duitsers uit Vremde te drijven in de omgeving van Don Bosco, doch een vijandelijke kogel trof hem dodelijk.

In Boechout werd de vijand dodelijk getroffen. Een Duits militair kwam vanuit de Boshoeck de Heuvelstraat in om zich over te geven. Had zijn wapen nog bij doch zwaaide met een wit doek ten teken van overgave. Een groepje van de witte Brigade kwam hem tegemoet, één van hen kon zich niet bedwingen en schoot de Duitser dood zonder verdere waarschuwing. Orale overlevering van de feiten, verder is nergens geen jota te vinden.

Zij die met de vijand hadden gecollaboreerd stonden een minder goede tijd te wachten.

De bevrijding, natuurlijk werd er gedanst, gejuicht, gefeest. Maar vergeten we niet onze Boechoutse en Vremdese slachtoffers zij brachten ook verdriet en leed.

Slachtoffers Boechout-Vremde door militair geweld 15 personen. Bij het bombardement op 5 april 1943 in Mortsel 8 slachtoffers, kwamen om door V1 en V2 bommen 13 doden, en in de concentratiekampen 15 omgebracht.



Heemkundige Kring Het Speelhof v.z.w.

www.hetspeelhof.be – hetspeelhof@gmail.com

Voorzitter: François Haverals 03/455.34.29