



Blijf in je hart steeds de  
naam gedenken van

## **Gerda ADAMS**

Echtgenote van Luc FRISON

Zij werd geboren te Lier  
op 3 januari 1955 en overleed  
te Edegem in het U.Z.A.  
op 21 mei 1996, begeleid door  
de gebeden van de H. Kerk.

---

Haar echtgenoot en dochter,  
haar vader, schoonmoeder en de familie,  
danken U oprecht voor uw gebed en  
uw medeleven in deze pijnlijke dagen  
van rouw.

Ons mama, de liefste van al.  
Zij dacht alleen maar aan anderen, zij  
gaf alles op voor alle mensen.  
Een moeder uit handen geven doet pijn.  
Haar zachte handen die zo gewerkt hebben  
liggen nu stil en koud.  
Ze wilde niemand tot last zijn en bewees  
graag dienst aan iedereen.  
Er zit heimwee in ons hart, want we  
denken vandaag terug aan alles wat ze  
voor ons gedaan heeft en wat ze voor  
ons betekende. Zij was nog zo jong en  
wilde dolgraag verder leven.  
Wij kunnen haar niet missen. Zij laat  
veel verdriet en pijn achter, maar ondanks  
alles zijn wij dankbaar dat zij in alle  
rust en vrede is heengegaan.

Mijn lieve echtgenoot en dochter Kelly,  
ik dank jullie voor jullie liefde en goede  
zorgen. Ik ben pas dood als jullie mij  
vergeten zijn.

Liefste Mama, rust nu zacht.  
Wij bewaren u diep in ons hart.