



Dankbaar aandenken aan

De Heer

**Jos ADAMS**

echtgenoot van Mevrouw Lieva VERHOEVEN

*Oud-Strijder 1940 - 1945*

*Lid van K.N.S.B. - Lint*

*Lid van Ziekenzorg*

*Werknemer op rust Agfa-Gevaert NV*

*Geboren te Boechout op 25 november 1919 en  
thuis in familiekring te Lint zachtjes van ons  
heengegaan op 28 september 1999, voorzien  
van de Sacramenten van de H.Kerk.*

De familie dankt voor Uw medeleven  
en gebed.

Vaders handen... Nu rusten ze voorgoed.  
Nu zullen ze stof worden in het stof dat ze  
bewerkten.

Een echte vader en een eenvoudige graag  
geziene man heeft ons verlaten.

Vader was een sterke, taaie, eerlijke man  
waarop men kon rekenen en die altijd bereid  
was te geven en te helpen.

Steeds is hij een diepgelovig mens gebleven  
ondanks het leed dat hem die lange jaren is  
overkomen.

Met weemoed denken wij terug aan de vele  
gelukkige jaren die wij samen hadden.

Zijn aandenken blijft in ons hart bewaard.

Wij blijven hopen op een gelukkig weerzien.

Wij danken U vader voor alles.