



*Moeders gaan maar sterven niet,
zij leven en zij geven
zolang men moeders kinderen ziet
zolang zal moeder leven*

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Maria Adams

weduwe van de heer Albert VAN DEN BERG

Lid van Ziekenzorg

Geboren te Boechout op 1 augustus 1910 en
na een eenvoudig leven, rijk aan toewijding,
van ons heengegaan in het RVT Zonnestraal
te Lint op 25 mei 2000,
gesterkt door de H. Sacramenten.

De familie dankt U voor de blijken
van deelneming en gebed.

Lieve moemoe,

Zeg nooit, het is voorbij, want
in de kleine dingen van elke
dag zul je steeds bij ons zijn.

Slechts jouw lichaam werd
ons afgenomen. Maar toch zullen
we je heel hard missen, want we
zijn blij dat we je kinderen
mochten zijn.

Je taak hier op aarde is volbracht,
het werd je te zwaar, maar je hebt
gestreden zoals geen ander het
zou kunnen doen.

Je lieve lach en het wuiven met je
hand, zo lief en vol dankbaarheid,
alsof je wou zeggen:
"Dag en wel thuis".
Nu wuiven wij heel stilletjes:
"Dag moemoe en tot weerziens".