

DANKBAAR GEDENKEN WIJ

DE HEER

## Rik ADAMS

Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden

geboren te Boechout op 19 november 1912 en godvuchtig overleden in het rusthuis Zonnestraat te Lint op 13 oktober 1984, voorzien van de Sakramenten van de Heilige Kerk

---

De families :

ADAMS en DECKERS

danken voor uw gebed

en betoonde blijken van deelneming

---

Begraaf. DE MEERLEIRE, Kontich - Tel. 457.02.40.

Lint - Tel. 455.42.64.

Naar menselijke maatstaf kwam dit sterven onverwacht. God echter bepaalt het uur van onze thuiskomst bij Hem.

Rik,

gij leeft voort in het hart en in de herinnering van uw familie en kennissen die door uw vriendelijkheid en levenslust steeds bemoedigd werden.

Gij zijt nu thuis.

Waak over ons.

Wij vergeten u niet !

In dankbaarheid om zijn leven bidden wij de Heer hem met open armen op te nemen in zijn Vaderhuis.

**HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST**

---

De plechtige uitvaartliturgie had plaats in de parochiekerk van O.L. Vrouw Geboorte te Lint op Zaterdag 20 oktober 1984