

Met liefde en dankbaarheid gedenken wij

JAN ADRIAENSEN

Lid van K.W.B.

echtgenoot van

Jacqueline Janssens

vader van

Lieve, Gerd, Ann

Geboren te Boechout op 27 april 1941
en onverwacht overleden te Sint-Truiden
op 9 juni 1991

Lieve mensen,
we danken jullie van harte
omdat jullie hier waren,
omdat jullie met ons meegeleefd en gebeden
hebben in deze Eucharistie ten afscheid.

Ik weet echt niet, God
waar dit naartoe gaat.
Het is nog zo jong,
zo breekbaar, zo nieuw
ik voel wel,
het draagt onbeperkte krachten.

De start was geweldig,
de tank overvol.
En Jij bent mee
om ons te geleiden.
Jij hebt ons tesamen
op 't water gezet.

Maar ik heb ook geleerd:
't grootste schip kan ook zinken
als een onzichtbare ijsberg
de romp openscheurt
als onvoorziene orkanen
het middendoor breken
of door vermoeidheid
het staal het begeeft.

Mogen wij die jij vroeg
dit schip te besturen
bekwaam blijven voor
die heel lange vaart
over zeeën, door stormen,
oceanen, orkanen
tot het eindelijk
volgeladen de haven bereikt
waar Jij ons dan opwacht,
tevreden glimlacht
Jij die onzichtbaar
ons hebt begeleid.