

We buigen het hoofd voor Gods voorzienigheid : eens roept hij, onafgezien op welke wijze dit ook gebeurt.



Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger

MEVROUW

Anna Catharina AERTGEERTS

weduwe van de Heer

Hubertus Franciscus ROOFTHOOF

geboren te Lier, 25 januari 1874 en godvruchtig overleden te Boechout op 14 november 1965

**Voorzien van de Troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.**

-O, wat was zij 'n goede moeder !-

Gij hadt ons, Heer, te rijk gemaakt met haar. Gij verwacht nu niet van ons dat wij vandaag al zouden wennen aan de lege plaats. En toch moeten wij, door onze tranen heen, vreugde voelen omdat Gij Heer, zoveel beter kunt belonen dan wij. Dit is de eerste dag dat ze echt rust heeft genomen.

Moeder, gij zijt gelukkig. Gij hebt het verdiend. De paradijselijke triomf van uw inhaling in de hemel is een balsem op de pijn die ge ons aandeedt met van hier weg te gaan. Wij troosten ons, omdat we weten dat gij nu, meer dan ooit, dicht bij ons zijt ; over uw dood heen, wordt onze liefde voor U nog inniger. Moederke, deel ons van uw geloof, deel ons van uw liefde, om overal waar wij voorbijgaan, wat zon en warmte achter te laten. Gij hebt het ons zo heerlijk voorgedaan.



De families AERTGEERTS en ROOFTHOOF

danken voor de blijken van deelneming in

het zwaar verlies dat hen treft.