



Dankbare herinnering aan

## **Eduard AERTGEERTS**

*Werknemer op rust van Agfa-Gevaert n.v.  
Oudstrijder van de oorlog 1940-1945  
Vereerd met verschillende Militaire  
en Burgerlijke Eretekens*

**Echtgenoot van  
Lisa VERNELEN**

Hij werd geboren te Boechout op  
10 september 1919 en overleed  
te Mortsel in het A.Z. St.-Jozef op  
15 oktober 1994, begeleid door  
de gebeden van de H. Kerk.

---

Zijn echtgenote, kinderen  
en kleinkinderen, danken U voor uw  
medeleven, onze speciale dank aan het  
verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis  
voor de vriendschap en hun liefdevolle zorgen.

Na een leven van werken en zorgen, laat  
nu, o Heer, Uw dienaar in vrede rusten  
gaan.

Hij die door allen die hem kenden ge-  
acht en bemind werd om zijn eerlijkheid  
en zijn rechtschapenheid.

Liefste echtgenote, beminde kinderen,  
klein- en achterkleinkinderen, ik dank u  
voor al de goede zorgen en de bezoeken  
die ik van u kreeg tijdens mijn ziekte.  
Wees nu trouw aan uw eer en plicht en  
blijf rond uw goede moeder geschaard.