

Na een schoon en eenvoudig leven,
nemen wij afscheid van

Elza AERTGEERTS

Lid van K.A.V.

Vaandrig van de vrouwenafdeling van de
Koninklijke Harmonie De Verbroedering

echtgenote van

Maurice Geysels

zij werd geboren te Wommelgem op 4 april 1922
en is godvruchtig overleden te Deurne in het
O.L.Vrouw Middelaarsziekenhuis op 28 mei 1986,
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken.

Een glimlach, een vriendelijk gebaar, een helpende
hand, een stille eenvoud,
zijn herinneringen die wij vandaag zullen missen.
Zij was eenvoudig, zij was goed, zij gaf zonder te
vragen, zij was een echtgenote, een moeder, een
bomma.

Niets was teveel in de vereniging, werken en helpen,
inspringen daar waar nodig. Een vaandel, een voor-
beeld in de harmonie.

Kameraden zoeken en houden om samen van het
leven te genieten.

Iedereen hield van haar, wij hielden van haar, omdat
zij van alle mensen hield.

God onze vader,

Wij danken U voor dit leven van Elza
dat eenvoudig en schoon is geweest.

Wij vertrouwen haar toe aan Uw liefde.

Wilt Gij voltooien al het goede

dat in haar sluimerde en bloeide

Laten we daarom niet treuren voor haar heengaan,
maar laten wij dankbaar zijn dat we haar gehad
hebben.

Dank U lieve vrouw,

voor het leven dat wij samen hebben doorgebracht,
voor de steun die U mij heeft gegeven.

Dank U lieve moeder,

voor het leven dat U mij hebt geschonken,
de hulp die wij ontvingen in de opbouw van
ons gezin, ons werk, onze dagelijkse moeilijkheden.

Dank U lieve bomma,

voor dat dagelijks snoepje, ijsje of glaasje limonade.
Onze kennismaking was veel te kort.

Samen hebben wij onze opdracht begrepen.

Uw leven wordt ons leven. Daarom zeggen wij U
geen vaarwel, maar 'tot weerziens' bij de Heer.

De familie is U oprecht dankbaar

voor uw medeleven.

Begr. H. Van den Bogaert - Ranst - Tel. 485 55 60