



Liefdevol aandenken aan

Emma Aertgeerts

weduwe van Jos Fierens

Zij werd geboren te Boechout op  
8 september 1915 en ging aldaar  
rustig van ons heen in het WZC  
St.-Mathildis op 18 december 2012,  
gesterkt door de ziekenzalving.



De familie dankt u voor uw  
troostende blijken van medeleven.

Zorgen en verzorgen  
Maken, vermaken  
Werken, verwerken  
Pijn verbijten  
Lachend kijken  
Koude ontdooien  
Genegenheid verpreiden  
De kleintjes troosten  
De groten verstaan  
En allen omvatten  
in haar goedheid

*Marc Vermuyten*