

† Dankbare herinnering aan

Gust AERTGEERTS

Postbode op rust

Lid van de Duivenbond Boechout

Echtgenoot van Margriet VERLINDEN

Hij werd geboren te Boechout
op 26 april 1917 en overleed
aldaar in het R.V.T. St.-Mathildis
op 1 december 2001, begeleid en
gesterkt door de Ziekenzalving.

De familie dankt u voor
uw gebed en uw medevoelen.
Bijzondere dank aan Rita en Nele van
thuiszorg, de directie, de aalmoezenier
en de verpleging van afd. Bunderkens
van het R.V.T. St.-Mathildis voor hun
goede en toegewijde zorgen.

Lieve pa, bompa
Heel eenvoudig, gewetensvol, voor ieder-
een klaar met woord en daad, dat was
je leven. Altijd onder de mensen, genie-
tend van de natuur, maar vooral van de
vogels en je duiven, dat was voldoende.
Elk nieuw leven was voor jou een geschenk,
ook al was het nog onderweg, je leefde
mee en voorspelde in je laatste dagen
wat het zou worden en je ... wist het. Je
had zo dikwijls gelijk. De deur van je huis
stond altijd open, want iedereen moest
gewoon 'even' binnenkomen. Je kleinkin-
deren waren je trots, de pretlichtjes in je
ogen fonkelden als zij een beetje tijd maakten
voor jou. Je wilde voor hen de moedige,
lachende, vertellende bompa blijven. On-
danks de pijn die je voor iedereen verbor-
gen hield tot het laatste moment was je
in je binnenste zo dankbaar voor de goede
zorgen van ons ma, ook al kon je het niet
altijd uiten. Pa, bompa, we hebben ver-
driet, verdriet omdat je er niet meer bent.
Je geraakte niet meer verder zonder ons
ma, je kon niet meer wachten, het werd
te veel en dan onverwacht, zonder iemand
te storen ben je heengegaan. Pa, bedankt
voor al de goede voorbeelden die jij ons
hebt gegeven. Samen met ons ma heb je
altijd voor ons gezorgd. Als we zijn wie we
zijn hebben we dat aan jou en aan ons
ma te danken.