



Dankbare herinnering aan het leven in ons midden van

Mevrouw

## **MARIA AERTGEERTS**

weduwe van de Heer Louis PEETERS.

Zij werd geboren te Boechout, op 7 mei 1904 en overleed te Lier, in het Sint-Elisabeth-z'elknhuis, op 9 december 1983, begeleid door de gebeden van de H. Kerk.



Op de adventskrans mogen we het derde kaarsje doen branden. Diep in ons leeft in deze winterdagen het heimwee naar licht, naar leven... naar de komst van de Heer. Heel onverwacht is het voor moeder Kerstmis geworden. De Heer is gekomen.

En toch is er pijn in ons hart. We willen haar nog niet missen. Haar leven sprak ons over vreugde, over optimisme. Want we hebben moeder soms zien buigen onder tegenslagen en beproeving, en toch was ze nooit gebroken.

Zij hield van het leven, van mensen. Wat kon ze stralen temidden haar kinderen en kleinkinderen. Ja, voor de kleinkinderen had ze toch een speciaal plaatsje in haar hart.

Maar ook voor de anderen stond haar deur ver open. Velen mochten bij haar hun nood eens klagen. Moeder kon luisteren.

Ze kon vooral bemoedigen. Niemand kwam bij haar buiten met een leeg hart.

Moeder was diep gelovig, leefde verbonden met de Heer. Was dat niet het grote geheim van haar optimisme ?

Zij mag nu Kerstmis vieren in de hemel. Licht, vreugde... dingen waarvan zij droomde. Heel dankbaar geven wij haar uit handen en vertrouwen haar toe aan de liefde van de Heer. Diep in ons hart mogen wij haar bewaren als een lieve moeder.

De Heer en Mevrouw  
Leo PEETERS - LIESSE,

De Heer en Mevrouw  
Ludo PEETERS - VAN EYNDE,

De Families AERTGEERTS en PEETERS

danken U voor uw troostende blikken van deelneming.

---

Begravenissen Celis en Goossens - Boechout  
Tel. 449.68.61 Tel. 455.23.13