

De ouderdom bereikt op den weg der rechtveerdigheid is eene kroon van uwerdigheid Ps. XVI-31

Bid voor de ziel van zaliger

ARNOLDUS AERTS

weduwnaar van
Catharina Wyckmans

*geboren te Messelbroeck den 16 April 1834
godvruchtig in den Heer ontslopen te Houchout
den 31 Meert 1916*

voorzien van de H.H. Sacramenten

In den weg uwer geboden, o Heer, heb ik mijn genoeg gevonden. Ik heb mij altijd vereenigd met degenen, die U vreezen, en uwe geboden onderhouden

PS. C. XVIII; 14. 63.

Eene geruste dood is de belooning van een onschuldig leven. H. AUG.

Die man was godvruchtig en rechtschapen, vreesde God en vluchtte het kwaad.

JOB. 1.3.

Zalig die in den Heer sterven, zij zullen van hunnen arbeid uitrusten, want hunne werken volgen hen na. AP. XIV, 13.

Dierbare bloedverwanten en vrienden, ik vraag u geene tranen, maar alleenlijk dat gij mij indachtig zoudt wezen in uwe gebeden: H. AUG.

*H. hart van Jesus, ik betrouw op U! 300d. aft.
Zoet hart van Maria, wees mijn heil! 300d. aft.*

R. I. P.

Drukk. Leo Van Boeckle Wommelghem