



Tot vroom aandenken aan  
de Heer

## CONSTANT AERTS

echtgenoot van Mevrouw Elza WEYNS

geboren te Hoogstraten, op 7 april 1945 en  
godvruchtig overleden te Mortsel, op 4 maart  
1978.

GESTERKT DOOR HET SACRAMENT  
VAN DE ZIEKEN.

---

Vrij plots is hij overleden, bij zijn vrouw en  
zijn kinderen, in zijn geliefd huis. Nog maar  
enkele jaren geleden had hij het zelf tot een  
gerieflijke en gezellige thuis omgevormd.

Zijn geloof toonde hij in de liefde en de waar-  
dering voor zijn vrouw en in de bezorgdheid  
en de toewijding voor zijn kinderen in de  
werkzaamheid en de trouw op zijn werk.

Iedereen kon bij hem komen, steeds stond  
hij klaar om te helpen.

Beste vrouw, ik was bij u als een bloem in  
volle bloei. 12 jaar waren wij samen gelukkig.  
Dank u voor uw liefde en uw goede zorgen  
om mij en om de kinderen. Van hieruit zal  
mijn liefde werkzaam blijven voor u en hen.

Mijn lieve kinderen, Kristel en Karin, wees  
een steun voor moeder en wees lief voor  
haar!

Bid voor mij, ik blijf u gedenken bij de Heer.  
Tot weerziens in de hemel!

Uw gebed en uw meeleven was voor ons een  
steun!

De families AERTS, WEYNS, FRANSEN en  
SERVAES.