

Dankbaar gedenken wij

DE HEER

## FLORENT AERTS

Onder-Voorzitter van de  
Koninklijke Harmonie «Moed Zet Bloed»  
Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden  
Vereerd met de Zilveren Medaille  
in de Orde van Leopold II

echtgenoot van mevrouw **PAULA VERMUYTEN**

geboren te Boechout op 2 januari 1908 en god-  
vruchtig overleden te Lier, Sint-Elisabethziekenhuis,  
op 21 oktober 1982, voorzien van de Sakramenten  
van de Heilige Kerk

---

De families :  
AERTS, VERMUYTEN,  
SWEERT en CRALS  
danken voor uw gebed  
en troostende blijken van deelneming

Met weldoende herinneringen blijven we deze  
echtgenoot en vader gedenken.

In eenvoud en dienstbaarheid was hij groot.

Denken we hier vooral aan zijn nooit aflatende inzet  
voor de harmonie, waarvan we ongetwijfeld mogen  
zeggen dat zij mede zijn ware levensdoel uitmaakte.  
Al het goede dat we voor mekaar mochten doen,  
al het schone dat we met elkaar beleefden, de  
vriendschap die ons aan elkaar bondt, dit alles  
blijft voor altijd bewaard in onze herinnering aan  
deze man die ons zo allen nauw aan het hart lag.  
Daarom blijven wij, ook in deze uren van leed,  
mensen van hoop en verwachting.

Heer God,

in ons hart groeit geen verbittering  
omdat we geloven dat de dood niet het einde is.  
Uw liefde tot de mens wil niet  
dat iemand in het niet verdwijnt.  
Help ons te geloven  
dat deze echtgenoot, vader en goede kameraad  
voortaan in uw nabijheid leeft.

**HEER, GEEF FLORENT DE EEUWIGE RUST**

---

Firma DE MEERLEIRE, Kontich - Tel. 457.02.40.  
Lint - Tel. 455.42.64.