

Na een leven van eenvoud en goedheid hebben wij omringd door de liefde  
van ons allen afscheid genomen van

de Heer

# Frans AERTS

Gewezen lid van de Biljartclub K.V. en van de Harmonie «De Oude Pret» - Boechout  
Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden - Boechout.

Echtgenoot van Mevrouw Alice VAN LUYCK

Hij werd geboren te Boechout op 4 juli 1906 en overleed te Mortsel  
in het Algemeen Ziekenhuis St. Jozef op 20 februari 1990,  
begeleid en gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Rouwen om zijn heengaan:

Mevrouw Frans AERTS - VAN LUYCK,

zijn echtgenote,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Dhr. en Mevr. Gerard DIRVEN - AERTS,

De Heer Charles HEULENS - AERTS (†), kinderen en kleinkinderen,

Eerwaarde zuster Rosa AERTS,

Mevrouw Louis VAN DEN EYNDE (†) - VAN LUYCK, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Louis CASSAUWERS - VAN LUYCK, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,  
zijn zuster, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten,

De neven en nichten van de families AERTS en VAN LUYCK.

Zij nodigen U uit samen met hen deel te nemen aan de plechtige uitvaartliturgie die plaats heeft op  
ZATERDAG 24 FEBRUARI 1990 om 10 uur in de parochiekerk van St. Bavo te Boechout.

Samenkomst in de kerk.

De teraardebestelling geschiedt op de begraafplaats van Boechout.

2530 Boechout, Dokter Theo Tutstraat 5.