

"Als de graankorrel sterft brengt hij vruchten voort".



Tot vroom aandenken aan

de Heer

FRANS AERTS

Oudstrijder 1940-1945

Erelid van de Kon. Harmonie "Moed zet Bloed"

echtgenoot van

Mevrouw Constance SCHOETERS

geboren te Boechout, op 1 juni 1910 en godvruchtig overleden te Lier, op 25 september 1977, gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.

In deze mooie herfst, nu de natuur uitpakt met feestelijke kleuren, met zijn rijkste vruchten, is vader stil gestorven. De Heer heeft een rijke vrucht geplukt.

Inderdaad, vader was bereid. Het deed hem diep pijn zijn lieve vrouw, zijn goede kinderen en kleinkinderen te verlaten. Maar vol geloof is hij de weg gegaan van alle zaad, van ieder leven: sterven om veel vrucht te dragen. "Als de graankorrel in de aarde valt en sterft, brengt hij veel vrucht voort" zo luidt het

woord van de Heer. Zijn rotsvast geloof wist dat zijn rijkgevuuld leven met zijn zorg en kommer, met zijn pijn en zijn vreugde, zou openbloeien in de eeuwige vreugde van de hemel.

Vader, dank om uw eenvoudige goedheid, gij hield van ieder van ons. Dank om uw werk, uw veel werk. Dank om uw diep geloof. Het gaf ons rust, het deed ons blij zijn om het leven, om ieder vrucht, om ieder klein gebaar van liefde.

Mevrouw Frans AERTS,
geboren Constance SCHOETERS,

De kinderen en kleinkinderen,

De Families AERTS en SCHOETERS

danken U voor uw troostende blikken van deelneming.