

De man van verstand zal van besturen weten



Dit weze een vroom aandenken aan
de Heer

Jan Louis AERTS

echtgenoot van Constanca GOOSSENS

Schepen van openbare werken
der gemeente Vremde,
Oud Kerkmeester,

Lid van de Bond van het H. Hart,
Lid van de bond der gepensioneerden.

geboren te Lier op 7 januari 1898,
en godvruchtig overleden te Mortsel
op 12 september 1969,
voorzien van de genademiddelen onzer
Moeder de H. Kerk, en de pauselijke zegen
« in Articulo Mortis »

De dierbare overledene was een man, die werkelijk leefde uit het geloof. De ijdele genietingen van de wereld heeft hij nooit gezocht, hij vond zijn geluk in vroomheid en stille plichtsbetrachtingen.

Als schepen van de gemeente vervulde hij trouw en nauwgezet zijn toch ambtelijke plicht zonder het oordeel der mensen te schromen.

Als kerkmeester was hij voor alle parochianen een lichtend voorbeeld, vele jaren lang behartigde hij in onkreukbare trouw de geestelijke en vooral tijdelijke belangen van kerk en parochie.

Bemide vrouw en lieve kinderen en kleinkinderen. O.L. Heer heeft me geroepen op het ogenblik dat onze gelukkigste levensdagen aan den gezichtseinder begonnen te stralen; toch zullen wij in de toekomst in liefde verenigd blijven en van uit de hemel zal ik Gods zegen over U afsmecken en Uw leven leiden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families AERTS en *GOOSSENS danken U van harte voor de blijken van deelneming betoond bij hun rouw.