



Dankbare herinnering aan

Julie AERTS

Weduwe van
Louis VERSCHUEREN

Zij werd geboren te Boechout op 8 januari 1915 en is aldaar thuis zacht van ons heengegaan op 3 juni 1996, begeleid en gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken.

De familie dankt U voor uw gebed en uw bliken van medeleven.

Een moeder uit handen geven doet pijn. Er zit heimwee in ons hart want we denken vandaag terug aan al wat ze voor ons gedaan heeft, al wat ze voor ons betekend heeft.

Moeder was veel met ons bezig, echt om ons bekommerd. Kinderen en kleinkinderen waren haar grootste rijkdom. Onze vreugde was haar vreugde, met ieder klein verdriet kon ze meeleven. Ja, ze had voor ons een groot moederhart. Daarom kunnen we vandaag, temidden ons verdriet, ook "dank u" zeggen. We mochten haar toch lang heel dicht bij ons hebben. Zij heeft ons zoveel mooie en goede dingen voorgeleefd. Nog dikwijls zullen we aan haar woorden denken, nog dikwijls naar haar voorbeeld opkijken.

Heer, neem moeder nu op in uw eeuwige vreugde. Dat ze, samen met vader, onzegbaar gelukkig mag zijn bij U.