

*Uw heilige Wil geschiede !*



Gedenk in Uw gebeden en offers de ziel van

Mijnheer

## **Ludovicus Cornelius AERTS**

echtgenoot van Mevrouw

Maria Catharina Josephine SWEERT

Lid van de Bond van het H. Hart

geboren te Kontich de 14 januari 1869. en godvruchtig overleden te Boechout op 17 februari 1959. voorzien van de H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke zegen " In Articulo Mortis "

Wij kunnen niet verhinderen dat ons hart het verlies gevoelt van hen die hier op aarde zo lang en zo innig met ons verbonden waren, maar als ware kristene mensen onderwerpen wij ons aan de heilige wil van God, en wij danken hem, omdat hij ons zulk een trouwe echtgenoot en goede vader geschonken heeft.

Hij was een man van groot en oprecht geloof; Weer en afstanden heeft hij getrotseerd om zijn plicht te doen als trouw lid van de bond van het H. Hart. Zijn pater-noster was zijn troost en zijn sterkte, en door het gebed heeft deze brave man de geest van het geloof fris en jong gehouden niettegenstaande de hoge ouderdom.

Hij heeft hard gewerkt in zijn leven; en nog steeds vond hij zijn genoeg in de arbeid.

Lieve echtgenote, ik weet dat mijn heengaan U zal bedroeven, maar wees moedig en troost U met de gedachte dat wij allen weer eens samen zullen zijn in de hemel, waar wij voor eeuwig zullen gelukkig zijn.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en familieleden, alleen de liefde en het gebed houdt ons verenigd, bidt veel voor mij en weest goed voor elkander, en vooral voor moeder.

Mijn goede vrienden. vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ontferm U over mij.

H. Maria, Moeder Gods, spreek voor mij ten beste.

Uw gebed voor de overledene en Uw deelneming in onze rouw, waren voor hem een steun en voor ons een troost. waarvoor wij U onze oprechte dank betuigen.