

*De moeders gaan maar sterven niet,  
ze leven naar ze geven;  
zolang men moeders kinderen ziet,  
zolang zal moeder leven.*

*L.Reypens.*



Dankbaar aandenken aan

**Maria AERTS**

Weduwe van  
Jos AERTGEERTS

Zij werd geboren te Mortsel op 2 mei 1920  
en overleed te Wilrijk in het  
M.I. St.-Augustinus op 4 september 1998,  
begeleid en gesterkt door  
het H. Sacrament der Zieken.

---

Begr. Goossens & Celis n.v. Tel : 03/449.68.61  
Mortsel - Boechout - Have - Wommelgem.

Ma, Bomma,

Het zal ons lang blijven kwellen  
Dat we het nu zonder jou moeten stellen  
En de tijd die je aan ons hebt besteed,  
is iets wat je niet zomaar vergeeft  
Want je deed méér dan je plicht,  
Altijd naar ons toe gericht  
Ook jij had kwade dagen,  
Had over ons wel eens te klagen  
Maar dat was snel voorbij,  
Als je ons weer zag was je blij  
Nu kunnen we alleen nog maar  
aan je denken,  
En in gedachten onze liefde schenken,

*je kinderen en kleinkinderen.*

---

Haar kinderen en kleinkinderen,  
danken u oprecht voor  
uw gebed en uw medeleven.