

Over de grenzen van leven en dood heen,
leeft haar liefde verder in allen die zij liefhad



Dankbaar aandenken aan het schoon en
lang leven van

Mevrouw Rosa AERTS
weduwe van de heer **Alfons Jozef VERLOO**

Zij werd geboren te Antwerpen op 14 mei 1891
en overleed te Boechout in Huize Stracke op
5 september 1982, begeleid door de gebeden
van de H. Kerk.

Uw meelevens en gebed was voor ons een
echte steun. Daarvoor danken wij U :
De heer en mevrouw
Robert Verloo-Velleman en kinderen
De heer en mevrouw
Robert Evens-Verloo en kinderen

Moeder.

Voor elk moment
waarop gij ons hebt blij gemaakt
voor elk verdriet
waarvan gij ons hebt vrijgemaakt
voor elke blijk van trouw
van liefde en genegenheid
voor elk geheim
geheiligd door uw verzwegenheid
zeggen wij dank

Voor elk lief woord
dat zacht over uw lippen kwam
voor alle kwaad
dat gij ons uit het hart ontnam
voor elke gunst
waarvoor gij stil geleden hebt
voor al die moed
waarmee gij soms zo stil geleden hebt
zeggen wij dank

Wij hebben u lief
voor al wat gij vergeven hebt
voor elke dag
die gij aan ons gegeven hebt.

Voor elke hoop
die wij bij u hebben uitgedoofd
voor elke vreugd
die wij voor u hebben weggeroofd
voelen wij zo'n spijt