

*Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid,
hij had den zwaren last op zich geladen,
een eerlijk man te zijn in woord en daad.*

(Marnix Gijsen)

Victor AERTS

Fik de Melkboer

Weduwnaar van Rosa Janssens

Geboren in Ranst de 24^{ste} februari 1921 en
ons ontvallen op de 24^{ste} juli 2008 na een
kort ziekbed in Boechout, ten Huize Stracke.

De familie is u dankbaar
voor uw medeleven.

Wij zullen U missen, **VAKE**, want gij waart
zo veel voor ons. Uw moed en arbeidslust
diende ons tot voorbeeld, met uw liefde
voor het land, voor de natuur, voor de
planten, de dieren. Vooral met uw inzet
voor ons en voor ons Moeke zaliger.

We danken U voor de vastberadenheid,
voor zoveel goede dingen, voor het leven,
voor de lach die ge iedereen gratis schonk.
Ook aan al uw vele klanten die ge dagelijks
opzocht, oolt met paard en kar, daarna met
de auto.

Uw leven was dienstbaarheid, en zoals gij
het ons geleerd hebt, zullen ook wij u
blijven gedenken. Uw naam, **VAKE**, zullen
wij levend in ons midden houden.

Want van dat schoon en hard leven mag
niets verloren gaan. Zelfs niet nadat ook
onze tijd van afscheid gekomen is.

Heer, geef uw dienaar Victor de eeuwige
rust.

uw kinderen, klein- en achterkleinkinderen.