

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
Zeven maal, om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan,
zeven maal om met zijn tweeën te staan.

Ida Gerhardt

Dankbare herinnering aan

Willy AERTS

*Onderwijzer op rust van de
J. Fr. Willemschool te Boechout*

Echtgenoot van
Ria VAN den BROECK

° Herselt 3 april 1936.

† Lier 21 december 1995.

Willy,

Nu je van mij bent heengegaan, begrijp ik pas, wat het is je te verliezen. Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, voel ik je nog duidelijker in mijn hart.

Vake,

Zoeken naar de juiste woorden om afscheid te nemen bij je onverwacht vertrek, is bijna nog moeilijker dan het verwerken van het verdriet en de pijn, die dit afscheid ons heeft gedaan.

We kunnen ons naar het waarom vragen blijven stellen, maar geen enkel antwoord zal ons de pijn om je heengaan doen vergeten. We zullen je weervinden in kleine, vertrouwde dingen en we weten dat je over ons waakt.

Tot weerziens, Willy, vake en vava.
Wij houden van jou.

Zijn echtgenote en kinderen,
danken U oprecht voor uw gebed en uw medeleven.