

*Licht der gestorvenen  
geef vader de eeuwige rust!*



Bid voor de ziel van zaliger de Heer  
**Carolus Josephus ANCIAUX**

Lid van de Bond van het H. Hart.  
Biddend lid van het Marialegioen.  
weduwenaar van Mevrouw

**Joanna Cornelia VINGERHOETS**

*geboren te Leuven op 16 januari 1878, en godvruchtig  
overleden te Boechout op 30 januari 1961.  
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden en  
de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis»*

Zijn sterven was schoon, zoals zijn leven was.

Zonder vrees zag hij de dood naderen, als een engel van vrede die hem de poorten van het eeuwige leven opende. Hoe kon hij God vrezen, die heel zijn leven Hem trouw heeft gediend.

Hij was een voorbeeld van christen deugd die in het verborgene bloeit en de zoeten geur van Christus verspreidt.

Zijn geloof was kinderlijk eenvoudig, zijn wijsheid was die der kleinen, aan wie God openbaart wat hij verborgen houdt voor de wijzen der wereld.

Zijn geloof was werkdadig, het geheim lag in zijn liefde, hij vergat zichzelf om anderen te dienen.

Kruisjes heeft hij gekend en moeilijkheden; hij heeft geleden te midden van de ernst, en druk der tijden, vaderlijk bezorgd om degenen die hem dierbaar waren; maar God was met hem, want Hij verlaat nooit die op zijn vaderlijke Voorzienigheid vertrouwen.

Lieve kinderen, ik ga niet naar de dood, maar naar het leven, de dood is een overgaan naar de Vader.

Vader zegent u dankbaar voor uw goedheid en zorgen.

Moeder en vader wachten u in den hemel. En gij mijn kleinkinderen, blijft met hart en ziel gehecht aan het Roomsche geloof, eert uw ouders, bemint elkander, dan zal de vrede des Heren en geluk van boven uw deel zijn tot in lengte van dagen, zoals het ook met mij is geschied.

Leef in de Heer en bid voor ons.

De familiën

ANCIAUX en VINGERHOETS,

*DANKEN zeer hartelijk voor uw vrome  
gebeden en christelijke deelneming.*