



Aandenken aan

Mevrouw

Celine ANCIAUX

weduwe van de Heer

Emile Bryssinckx

21 - 11- 1889

23 - 9 - 1980

Als het gras zijn de dagen der mensen,
Ze bloeien als een bloem op het veld :
Waait er een wind overheen, ze is weg
En men weet niet meer, waar ze stond.
Maar van eeuwigheid is de goedheid van God
en tot in eeuwigheid blijft zij bestaan.

(ps. 103)