



Allergoedertierenste God en God van vertroosting,
zie genadig neer op Uw dienaar

Mijnheer Hendrik ANCIAUX

echtgenoot van

Mevrouw Bertha VAN TENDELOO

Officier van het Marialegioen

Erelid van de Bond van het H. Hart

Sinds 1922 bediende bij de N. V. Gevaert Photo-Producten, vereerd met het Nijverheidsreteken 1e klas.

Geboren op 16 November 1904 te Boechout, waar hij op 2 September 1955, na diep-vroom en met volle geesteskracht de laatste H. Sacramenten te hebben ontvangen, de eeuwige Vrede is ingegaan, nadat God zijn ziel gelouterd had met een pijnlijke ziekte.

Zijn leven was gesteund op drie grote pilaren : gods-
vrucht, werkzaamheid en liefde.

- Hij had een diep geloof en wist dat zijn aardse leven maar een doorreis was op weg naar de Hemel.
- Met stiptheid en taaië wilskracht volbracht hij zijn dagelijkse arbeid en dit maakte hem geacht, gederd en bemind.
- In liefde bouwde hij zijn leven, een grootse en innige liefde tot zijn Hemelse Moeder, tot zijn vrouw en kinderen, tot zijn ouders en familieleden, tot al zijn Vlaamse medemens.

Mijn goede man, samen hebben wij alle vreugde en leed gedeeld, samen hebben wij gewerkt en gezorgd voor onze kinderen, samen hebben wij gebeden om Gods Zegen. Zoals U mij gevraagd hebt, zal ik nog veel bidden en moedig zijn. Gij hebt reeds de beloning gekregen voor Uw eerlijk leven. Eens zullen we terug samen zijn in aanschouwing van Gods heerlijkheid.

Vader, wij, Uw zonen, zijn fier op U. Om ons leven schoon en goed uit te bouwen, hebben wij slechts Uw voorbeeld na te volgen.

Mijn dierbaren naar ziel en lichaam, Onze Lieve Vrouw leidt mij aan de hand tot in het Hemels Vaderland aan de voet van de Almachtige God. Van daaruit zal ik U nog verder helpen en beter dan ik op aarde kon.

O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor hem, die zijne toevlucht tot U nam.



De Familie dankt U van harte voor uw gebeden en troostende bliken van genegenheid en deelneming.

Begrofenissen H. Beenen, Boechout.