



Dankbare herinnering aan

Karel ANCIAUX

Echtgenoot van Rita KETELEER

Hij werd geboren te Boechout op
5 januari 1930 en overleed plots te
Edegem in het U.Z.A op 22 juli 1996.

Zijn echtgenote,
zijn kinderen en kleinkinderen,
danken U voor uw gebed en medeleven.

Liefste Vake,

Jouw hart heeft het nu plots begeven en dat doet ons zoveel pijn.

We zullen echter niet vergeten wat je voor ons Moeke en voor ons betekende en zal blijven betekenen.

We bewonderen je jarenlange inzet voor je gezin, je eenvoud, je eigen-aardigheden.

Door je diepe kijk op de wereld kon je vaak moeilijk omgaan met het vele onrecht.

Dat weerhield je echter niet te genieten van de vreugde die de kleinkinderen je gaven. Dank voor je bekommernis en liefde voor ons allemaal.

We danken de Heer dat je een geschenk was voor ons Moeke, je kleinkinderen en onszelf.

Inge, Marcel, Bart, Christel, Goedele, Rudi, Joris, Sylvie, Wouter, Annick, Katelijne, Vincent.