



Heden ging van ons weg om volledig in Gods Liefde te verblijven

**MIJNHEER**

**Aloïs ANDRIES**

**Weduwnaar van Mevrouw Clementina FRANCK**

geboren te Boechout op 6 oktober 1884 en aldaar godvruchtig overleden  
op 7 januari 1968 voorzien van de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk  
en de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

Dit melden U met christelijke gelatenheid :

De Heer en Mevrouw August ENGELS-ANDRIES.

De Heer en Mevrouw Charles ANDRIES-VAN DEN BRANDEN.

De Heer en Mevrouw Eduard ANDRIES-KONINGS.

De Heer en Mevrouw Ferdinand ANDRIES-LOOS.

De Heer en Mevrouw Marinus LOOS-ANDRIES, *zijn kinderen ;*

Jongeheer Judo ENGELS.

Jongeheer Paul ANDRIES.

Jongeheer Aloïs ANDRIES.

Mejuffer Marie-Louise ANDRIES.

Mejuffer Liliane ANDRIES.

Mejuffer Godelieve ANDRIES.

Jongeheer Gerhard LOOS.

Jongeheer Walter LOOS.

Jongeheer Eric LOOS,

*zijn kleinkinderen ;*

De Heer Eduard ANDRIES-OSTIJN. kinderen en kleinkinderen.

Mevrouw Henri JANSSENS-ANDRIES. kinderen en kleinkind.

*zijn broeder en zuster ;*

De Ooms en Nichten ;

De families ANDRIES, FRANCK, SMANS en MERTENS.

U wordt vriendelijk verzocht de Eucharistieviering bij te wonen op donderdag  
11 januari 1968, te 10 uur in de kerk van St.-Bavo te Boechout, waarna de  
begrafenis in de familiegrond op het kerkhof aldaar.

Vereniging in de kerk.

Rouwbeklag : Kapelleveldstraat 8. Boechout.

**Barmhartige Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust**

Boechout, 8 januari 1968.