



Dankbare herinnering aan  
het leven in ons midden van

## Charles ANDRIES

*Oudstrijder van de Oorlog 1940 - 1945  
Lid van Ziekenzorg Boechout.*

Echtgenoot van  
**Jeanne Van Den Branden**

Hij werd geboren te Boechout op  
9 mei 1910 en overleed aldaar  
thuis op 4 september 1992,  
begeleid door de gebeden  
van de H. Kerk.

---

Zijn echtgenote,  
kinderen en kleinkinderen,

danken U voor uw troostende  
blijken van medevoelen.

Vader was een echte Boechoutenaar.  
Hij kende bijna iedereen. Vroeger langs  
zijn zaak ... maar ook nu ontmoette hij  
nog vele mensen. We zullen hem zeker  
missen aan het poortje voor zijn huis.  
Want hij stond altijd klaar om een babbeltje  
te doen.

Ja, hij was graag thuis. En hij was er ge-  
lukkig ... samen met moeder. En de deur  
stond altijd open voor kinderen en zeker  
voor de kleinkinderen.

Ja, wat was hij fier op ieder van ons.  
't Was echt feest als w'er allemaal waren.  
Hij was ook graag onder vrienden. Een  
kaartje trekken ... of gewoon maar wat bij  
mekaar zijn.

Vader kon genieten van eenvoudige dingen.  
Is het te verwonderen dat hij zo graag naar  
huis kwam, na die lange dagen in het  
ziekenhuis ?

En dat hij juist hier, in zijn geliefde  
omgeving, afscheid van ons heeft  
genomen?

Dit afscheid doet pijn. Maar door onze  
tranen heen mogen wij ook "dank u"  
zeggen.

Want wij geloven dat hij voor altijd  
thuis mag komen in de volle vreugde  
van de Heer .

En als God ons thuis brengt ... dat zal een  
droom zijn!

Dank u, vader, voor zoveel mooie  
momenten, dank u voor je stille liefde.