



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

De Heer

Eduard A N D R I E S

Behanger - Garnierder op rust,
Oudstrijder en Krijgsgevangene van de
Oorlog 1940-1945.
Vereerd met verschillende
Militaire eretekens.

Echtgenoot van Mevrouw Maria Konings.

Hij werd geboren te Boechout
op 22 juni 1912 en overleed te Lier
in het St. Elisabethziekenhuis op
16 januari 1987, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

Mevrouw Eduard Andries - Konings,
De Heer en Mevrouw
Alois Andries - Van Brandt en Liesbeth,
danken U voor uw troostende
blijken van deelneming.

Heel moedig en vol vertrouwen is vader ook het laatste stukje weg gegaan. Hij die toch zo'n klein hartje had dicht bij lijden en ziekte. Hij kon het zo moeilijk verwerken als anderen moesten lijden. Zelf was hij groot in zijn beproeving. Maar hij mocht dit doen met de warme steun van zijn vrouw, zijn kinderen en vooral van zijn Liesbeth, waar hij toch zo trots op was. Ja, vader koesterde zich aan de warmte van zijn gezin, zoals een bloem zich keert naar de zon. Hij had die geborgenheid zo nodig. Op straat was hij voor iedereen «de Warre». Wie heeft er geen deugd beleefd aan die waterval van woorden ? Hij was de onverbeterlijke optimist, altijd klaar voor een grap. In 't park was 't dikwijls heel plezant. Duiven, voetbal, fietsen... het kon er allemaal bij. Hij had nog tijd tekort. Vader keek vooral gelovend naar het leven en naar de mensen. Iedere zondag was hij op post. Zat daar niet het geheim van zijn warm hart, van zijn opgewektheid ? Hij mag nu voor altijd thuiskomen bij de Vader in de hemel. Wij zullen hem diep in ons hart bewaren. Dank u, vader, voor al uw goedheid, voor zoveel mooie momenten.

Begrav. Goossens & Celis n.v. Mortsel
Boechout - Wommelgem - Tel. 449.68.61