



Vroom aandenken aan

de heer Emiel ANDRIES

Gewezen Gemeenteraadslid, Boechout

Lid van het Boerenfront

echtgenoot van Maria Van der Schraelen

Hij werd geboren te Lier op 21 oktober 1906 en overleed aldaar in de Sint-Elisabethkliniek op 31 december 1981, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Mevrouw Emiel Andries-Van der Schraelen
De heer en mevrouw Carlo Pauwels-Andries
De heer en mevrouw Herman Adams-Pauwels
en Cindy

danken u oprecht voor uw steun,
gebed en woorden van troost in
deze pijnlijke dagen van rouw.

Midden de eindejaarsdrukke en de feeststemming hebben wij vader zacht uit handen gegeven.

Een «tot ziens» aan ieder van ons, een kus-handje aan zijn lieve Cindy, waar hij zo fier op was... zo eenvoudig was zijn afscheid.

Er steekt heimwee in ons hart... altijd opnieuw willen wij over vader vertellen, hem in onze woorden weer tot leven roepen. Pas nu beseffen wij echt hoeveel hij voor ons betekende. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen waren hem heilig! Wij waren zijn rijkste bezit. Vader had veel vrienden, een babbeltje hier, een goeie dag daar... ja, hij was zo graag tussen de mensen. Leven, gelukkig leven... het betekende zoveel voor hem.

Daarom mogen wij tussen onze tranen heen ook fier en blij zijn. Want wij geloven dat vader nu volop leeft, echt leeft bij de Heer! «Ik ben de verrijzenis en het leven» zegt Jezus. Aan deze belofte hield vader zich vast. Misschien was dat ook wel de uitleg voor zijn rustig sterven.

Heer, dank omdat wij zo'n fijne vader kregen
Dank om de vele mooie dagen die wij met hem mochten beleven.

Geef hem nu uw eeuwige vreugde.