

Dankbaar aandenken aan

De Heer

**Fridan ANDRIES**

echtgenoot van Mevrouw

**Elisabeth LOOS**

geboren te Boechout op 14 augustus  
1914 en plots overleden te Lier op  
19 april 1996, voorzien van  
de H. Sacramenten der zieken.

Oudstrijder en krijgsgevangene  
1940-1945

De familie dankt U  
voor de blijken van deelneming.

Een eenvoudig en goed mens is plots van ons  
heengegaan.

Nu de winter eindelijk voorbij leek en de eerste  
mooie lentedagen daar waren, had hij zich  
opnieuw met volle overgave op zijn "passie"  
geworpen: zijn tuin, zijn planten, zijn bloemen.  
En terwijl hij daar druk mee bezig was, werd zijn  
leven plots als een bloem weggeplukt. Het is  
een bruusk heengaan, we hebben geen afscheid  
kunnen nemen. Maar we sterken ons met de  
gedachte dat hij een gelukkig man was. Een  
man met eenvoudige verlangens van het leven,  
die graag vertelde over zijn jeugd en vooral over  
de wedervaren tijdens de oorlog en zijn krijgsge-  
vangenschap. Maar bovenal een mens met een  
gouden inborst, die altijd goed geluimd was,  
nooit klaagde, altijd druk in de weer.

Zijn ganse leven is hij een harde werker  
geweest, en dat had zijn hart geen goed gedaan.  
Maar doordat hij, na een ernstige verwittiging  
enkele jaren terug, zijn levensgewoonten dras-  
tisch had aangepast, heeft hij nog vele jaren  
gelukkig van zijn oude dag mogen genieten.  
Toen we onlangs nog samen rond de tafel zaten,  
vonden we allen hem er nog zo goed uitzien ...  
En nu - op een mooie lentedag - heeft datzelfde  
hart hem, toch nog onverwacht, zo plots in de  
steek gelaten. We zullen je missen, pa.