

Zij was een moeder van de schone liefde.
(Eccl. 24, 24)



Bid voor de ziel van zaliger Mevrouw

Joanna Maria Coleta ANDRIES

weduwe van Richard PEERSMAN

Erelid van de bond van het H. Hart, Lid van verschillende broederschappen

geboren te Lier de 18 Mei 1866, en zeer godvruchtig overleden te Boechout op 10 Mei 1950 voorzien van de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen, en de bijzondere zegen van het "Heilig Jaar."

Op den verjaardag van vaders afsterven ging ook Moeder naar den hemel. In de Mariamaand, zo pas na het winnen van het jubileumafslaat, almaardoor biddend is zij naar den Vader al dankend teruggekeerd. O die godsdienstige moeder, wat kon zij schoon, klaar en overtuigd bidden. En haar hart liep over van dankbaarheid voor het geestelijke feestmaal van haar berechting. Reeds dikwijls had zij de lichten van den hemel gezien, maar nu gingen de poorten open. En ieder dacht, en zegde: Kon ik zo maar naar den hemel gaan.

Wij danken God dat Hij ons zulk een goede moeder gaf, wij danken Hem dat Hij ons zo lang onze Moeder liet behouden.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen, ik dank u voor de vele blijken van wederliefde en voor Uw minzame zorgen. Wie zijn ouders eert zal door God beloond worden. Wij zijn U voorgegaan met onze lessen en ons voorbeeld. Laat ons in U voortleven in uw kristelijk leven.

Gij vooral Eerwaarde Neef en Nicht, denkt mij in uw gebeden en offers.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.

(390 d. al.)

O. L. Vrouw van de H. Rozenkrans, bid voor ons.

DE FAMILIE DANKT OPRECHT OM DE KRISTELIJKE DEELNEMING