



Dankbare herinnering aan

## **Madeleine ANDRIES**

Echtgenote van  
Carlo PAUWELS

Zij werd geboren te Boechout op  
5 september 1931 en overleed na een  
langdurige ziekte te Wilrijk in het M.I.  
St.-Augustinus op 4 december 1993,  
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

---

Carlo Pauwels,  
Myriam Pauwels, Cindy en Carl,  
danken U oprecht voor uw  
troostende blijken van medeleven.

Ons lief moeke is naar de Hemel gegaan,  
eenvoudig en stil, zoals ze altijd geleefd  
heeft.

De goede dingen hebben haar niet  
verwaand gemaakt.

De harde meedogenloze tegenslagen hebben  
haar niet verwoest.

In alles heeft zij zich rustig overwogen,  
van haar plicht gekweten in het bewust-  
zijn, dat boven haar menselijkheid God  
waakte en hielp.

Nu moeke van ons is heengegaan begrij-  
pen we pas wat het is haar te verliezen.

Liefste moeke wij vergeten U nooit.