

Ik ben de verrijzenis en het leven.

† Gedenk in Uw gebed, H. Mis
en Communie, de ziel van zaliger

MIJNHEER

Emiel Vincentius ANTHONIS

Oud-strijder 1940-1945

Vereerd met verschillende eretekens
echtgenoot van Mevrouw

Maria Ludovica VERCAMMEN

geboren te Wommelgem, de 14 Juni 1906,
en naar het eeuwig Vaderhuis weerge-
keerd, te Boechout, de 18 April 1951,
voorzien van de troostmiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

Terwijl de duurzame overledene zijn le-
ven stelde in dienst van den evenmens, en
dagelijks van deur tot deur ging met een
blij gelaat en een hartelijke groet, om de
mensen iets te brengen tot het onderhoud
van hun leven, toen kwam plotseling de
dood en bracht hem aan de poort van het
Paradijs, waar het koor der engelen zijn
ziel geleidt in de heilige stad Jeruzalem.

Zijn eerlijke en blijmoedige aard, de
hartelijkheid en zorgzaamheid voor de
zijnen, zijn liefde voor geloof en Kerk en
zijn eerbied voor de priester zullen allen
in hem eren die hem gekend hebben...

Mijn goede vrouw, en duurzame kinde-
ren, het leven is een strijd, een opgaan
naar O.L. Heer, blijft samen moedig die
strijd voortzetten, in goedheid en deugd-
zaamheid. Na lijden komt verblijden, uit-
eindelijk zeker in den Hemel.

En gij allen die me gekend hebt en mijn
vrienden zijt, mag ik U een dagelijks
weesgegroet vragen.

**DE FAMILIE DANKT OPRECHT
OM DEELNAME EN GEBEDEN.**