



Dierbaar aandenken aan

MEVROUW

**Louisa APERS**

Weduwe van de Heer Jérôme JACOB

Geboren te Berchem op 8 januari 1913  
en zacht ingeslapen in de Eeuwfeestkliniek  
te Antwerpen op 29 juli 1998, gesterkt  
door het Heilig Sacrament der Zieken.



*Voor uw gebed en bijken van deelneming danken U*

Pierre en Juliette NAESSENS - JACOB,  
*haar dochter en schoonzoon,*

De families APERS, JACOB, VERGAUWEN en DE NOËL.

*Tevens gaat hun erkentelijkheid naar de huisarts, de directie  
en het verplegend personeel van het R.V.T. Sint-Mathildis  
te Boechout voor de toegewijde zorgen.*

Mama, dit afscheid kwam veel te vroeg.  
Zelfs de beste medische hulp heeft je niet  
kunnen redden. Het einde betekende daarom  
voor jou de verlossing uit je lijden.

Je opdracht was volbracht :  
je leven lang schonk je ons je tedere liefde  
en door je leven bracht je steeds geluk  
in ons gezin.  
Dat juist maakte je bestaan zo waardevol.

Voor ons blijven nu de dankbare herinnering-  
en uit die vele prachtige momenten uit jouw  
leven met ons, als enige vrouw en moeder.  
Dit zal voor ons een troost zijn,  
nu jouw plaats in ons midden open blijft.

Wij nemen vandaag onszelf opnieuw in hand-  
en denkend aan wat jij ons leerde :  
ook al breekt je hart, blijf lachen,  
want wenen heeft geen zin.  
Lach en het leven is de moeite waard.

---

Uitvaartverzorging F. Seetig & Mathieu De Meerleire  
Guido Gezellelaan 7, Mortsel - Tel (03) 449 84 31