



Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel van zaliger

DE HEER

Adolf August ASSELBERGHS

weduwnaar van

Mevrouw Josephina Joanna MERTENS

geboren te Boechout op 26 februari 1889, en godvruchtig overleden te Vremde op 26 juli 1970, voorzien van de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Dit melden U met innige droefheid, doch met christelijke onderwerping :

Heer en mevrouw Eugeen Van Eester-Asselberghs,
Heer en mevrouw Marcel Asselberghs-Van der Schraelen, zijn kinderen
Daniëlle en Luc Van Eester,
Jan en Bart Asselberghs, zijn kleinkinderen
Heer en mevrouw August Asselberghs-Biscops, kinderen en kleinkinderen,
Heer en mevrouw Karel Asselberghs-Mertens, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw weduwe Frans Heulens-Mertens, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw weduwe Frans Mertens-Goossens, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw weduwe Jozef Mertens-Van De Cauter en kinderen,
Eerwaarde Zuster der Zeven Vreugden, in de wereld Maria Mertens,
Eerwaarde Heer Frans Mertens, pastoor van St.-Jacob, Antwerpen,
Mevrouw weduwe Emiel Minne-Mertens, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw weduwe August Mertens-De Leeuw, kinderen en kleinkinderen,
zijn broeders, schoonzusters, neven en nichten

De families Asselberghs, Mertens, Jacobs en Biscops.

U wordt vriendelijk verzocht de plechtige Eucharistieviering bij te wonen die zal plaats hebben op DONDERDAG 30 JULI 1970 om 10 uur in de kerk van Sint Jan te Vremde.

Vereniging ten sterfhuize om 9.30 u. ; Molenstraat 60, Vremde.

Teraardebestelling op de begraafplaats te Vremde.

Tijdens de H. Mis gelegenheid tot communiceren en omhaling voor de zes-weken-missen.

HEER, UW WIL GESCHIEDE !

2531 Vremde, 27 juli 1970.

12