



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Adolf August ASSELBERGHS

weduwnaar van Mevrouw
Josephina Joanna MERTENS

geboren te Boechout op 26 februari 1889 en
godvruchtig overleden te Vremde op 26 juli
1970, voorzien van de Troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Almachtige God, Heer van de schepping,
Gij hebt ons niet als engelen gemaakt,
maar als mensen die leven op aarde, men-
sen met haat en met liefde in hun hart,
mensen die leven in dagen van vervoering
en verveling, ons zelf en anderen tot last
en tot vreugde. Zo moeten wij bestaan
een leven lang. Zult gij dan ook tot ons

uitspreken, dat woord dat gij nooit tot
een engel hebt gericht : «Gij bent mijn
zoon, ik heb je voortgebracht vandaag en
ik zal jouw Vader zijn!»

Spreek, Heer, zeg dit woord tot deze man
onze geliefde vader. Zeg tot hem : «Hier
is jouw plaats, bij Jezus aan mijn rechter-
hand, mijn zoon tot in eeuwigheid. Amen»
Wij danken U, Heer, voor deze mens die
zo dierbaar was en nu is weggevallen. Wij
danken U voor alle vriendschap die van
hem is uitgegaan. Wij danken U omdat
vader een mens geworden is om van te
houden.

Wij bidden U, dat wij allen die met hem
verbonden waren nu ook, omwille van zijn
dood, dieper met elkaar zouden verbonden
zijn. Beziel ons om goed te zijn voor elkaar
opdat het werk van deze mens door ons mag
worden voortgezet en dat wij elkaar mogen
troosten in dit groot verlies laten we bidden.

DE FAMILIE BEDANKT

Begr. CELIS Boechout - Tel. 55 23 13