



Dankbaar gedenken wij

AUGUST ASSELBERGHS

echtgenoot van Carolina BISCOPS

geboren op 24 april 1887 en in volle vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid verschenen voor de Hemelse Vader op 19 juli 1971.

... 't en is geen sterven, neen, 't is 't leven dat begint!

Want wij hopen, schoon wij weenen,
dat alwaar gij God geniet
gij het werk nog uwer liefde en
al uw' kleene kinders ziet.

Guido Gezelle

Wat was het telkens een vreugde voor vader als er kleinkinderen bij z'n ziekbed stonden! Hoe keek en lachte hij dan naar hen door z'n tranen heen! Hoe graag graag sprak hij hen over "vroeger"!

Wat 'n schoon voorbeeld van eenvoud en oprechtheid en vooral van rechtschapenheid is hij voor ons allen!

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid. Hij had de zware last op zich geladen, een eerlijk mens te zijn

in woord en daad.

Hij had de goede liefde tot de still' en ware dingen.

Deze verzen van Marnix Gysen mogen wij gerust op onze va toepassen.

Zijn ziekbed viel hem vooral zwaar omdat hij de natuur - waarmee hij heel z'n leven lang zo vertrouwd had omgegaan - moest missen. En de dood heeft lange tijd nodig gehad om deze sterke eik te vellen. Volop in de oogsttijd neemt de Heer hem weg van deze aardse akker.

Weer is er 'n lege plaats in de familie hier. Maar hoe troostend en hoopvol kunnen wij nu bidden: "Onze Vader die in de hemelen zijt." Hoe sterk voelen we ons daar vertegenwoordigd nu!

Laat in ons hart, na de pijn van vandaag, de dankbaarheid groeien om alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft.



De families ASSELBERGHS en BISCOPS

danken U van harte voor Uw helpend bidden en Uw troostend meevoelen.