



Dit weze een vroom aandenken aan
de Heer

KAREL ASSELBERGHS

echtgenoot van Mevrouw Livina MERTENS
geboren te Boechout, op 1 juni 1892 en god-
vruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Lier,
op 2 juni 1977

GESTERKT DOOR DE GENADEMIDDELEN
VAN DE H. KERK.

Stil en eenvoudig, zoals hij geleefd heeft, is hij van ons heengegaan. Met een buitengewone verduldigheid droeg hij de laatste jaren de lasten en moeilijkheden van zijn hoge leeftijd. Steeds omringd door de goede zorgen van zijn echtgenote, was hij een gelukkig man. Ook omdat hij, zonder veel omhaal van woorden, kon zeggen : Ik heb mijn plicht gedaan ; Ik heb de taak die God mij toevertrouwde naar behoren vervuld.

Hij hield van zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

Als landbouwer leefde hij mee met de wisseling der seizoenen, hield hij van de natuur, van de vogels en van al het schone rondom ons. Het maandelijks contact met de Heer Jezus in de H. Communie, het bezoek van de

zijnen, van vrienden en kennissen gaven hem telkens weer nieuwe levensmoed.

Daarom mogen wij de Heer danken om dit schone leven en om het voorbeeld dat hij ons gegeven heeft.

Dierbare echtgenote, ik dank u om uw liefdevolle zorgen waarmee u me steeds hebt omringd, bijzonder gedurende mijn laatste levensjaren. Mijn heengaan laat een lege plaats na. Maar denk eraan : vanuit de hemel blijf ik u nabij.

Beste kinderen en kleinkinderen, u waart mijn trots en mijn vreugde. Blijft in liefde verenigd rond moeder en met elkander en bidt voor mij. Beste vrienden, kennissen en geburen, dank voor uw goedheid en vriendschap. Zo waart ook u voor mij een steun en een troost.

Mevrouw Karel ASSELBERGHS - MERTENS,

De kinderen en kleinkinderen,

De Families ASSELBERGHS, MERTENS,
JACOBS en BISCOPS

danken U voor uw troostende blijken
van deelneming.