

Dankbare herinnering aan

**Marcel  
ASSELBERGHS**

**Echtgenoot van  
Yvonne Van der Schraelen**

Hij werd geboren te Vremde  
op 3 mei 1929 en overleed aldaar  
thuis na een langdurige ziekte op  
25 september 1994, gesterkt door  
het H. Sacrament van de zieken.

---

Zijn echtgenote,  
Zijn kinderen en kleinkinderen,  
danken U oprecht voor uw gebed en  
uw medeleven.

Rust nu maar uit.  
Je hebt je strijd gestreden.  
Je hebt het meer dan moedig gedaan  
wie kan begrijpen wat je hebt geleden  
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Je leed in stilte,  
wij begrepen het niet steeds.  
Je glimlach en je handdruk  
vertelden ons van je liefde,  
je goedheid en je tederheid.

Wij hielden van je,  
zo deelden we je leed.

Nu ben je thuis,  
thuis bij de Heer.