



Tot vroom aandenken aan

de Heer

EDUARD BACKX

echtgenoot van Mevrouw Martha LAUWRIJS

geboren te Boechout, op 18 juni 1905 en overleden in de Eeuwfeestkliniek te Antwerpen, op 5 augustus 1973, voorzien van de Sacramenten der zieken.

Zijn hart hing niet aan uiterlijk vertoon. Wat hij zei had de diepere klank van bezinning, vaak van humor, maar een kwetsend woord heeft hij nooit gesproken. Trouw was hij, eerlijk in woord en daad, en zo door en door goed dat allen zijn vriendschap als een verrijking hebben ervaren.

Werden zijn laatste levensjaren getekend door het lijden, hij droeg het in deemoed, als een offer, waarvoor hij de kracht putte in een vast geloof: de harde doch de enige wijze om het leven een zin te geven.

Zijn dood kwam plots en totaal onverwacht. Wij zouden U nog zo graag in ons midden hebben gehouden. De Heer besliste er anders over. Uw aardse taak was volgens Hem volbracht en Hij heeft u die ons zo dierbaar waart voor altijd bij Hem genomen.

Hoe droef zijn heengaan ook was, wij zijn de Heer van dood en leven dankbaar voor dit stoere leven van onvermurwbaar plichtsgevoel.

God plukt de vrucht die rijp is voor zijn woonst. Zijn scheiden uit deze troebele wereld is de verrijzenis naar het Licht toe.

Mevrouw Eduard Backx,
Dhr. en mevr. Herbert Tuerlinckx-Backx,
De families Backx, Van Lier, Lauwrijs en
Van den Bergh.

danken u ontroerd voor uw gebeden en blijken van deelneming.

Begravenissen Goossens - Oude-God