

Wie goed leeft, sterft nooit te vroeg! H. Schol.



Bid voor de ziel van zaliger
Meisjefvrouw

THERESIA BACKX

Lid van den Bond van het H. Hart van Maria
en van verschillende Broederschappen.
geboren te Bouchout, den 15 October 1902, aldaar
overleden den 18 October 1929,
roorzien van de H. H. Sacramenten

God gaf, God nam. Het is geschied gelijk het den
Heer behaagd heeft. Zijn naam zij gezegend Job I 21

Zij is verdwenen als de bloem des velds, die 's mor-
gens ontkiukt, frisch, vol glans en aangename geuren,
en 's avonds haar hoofd buigt en sterft. H. Greg. Naz.

Uit de wuste rampwoestijnen,
Voerden mij de Serafijnen
Hier in Sion's rijke woon,
Om mijn jeugdige stem te paren,
Met miljoenen engelenscharen,
Zingend voor Jehova's troon.



'k Ben nu Vader, 'k ben nu, Moeder,
Bij mijn God, mijn Albehoeder,
Broeders, Zuster, 'k ben niet dood...
Nee, thans leeft in 't zalig Eden
Wie ge liefderijk hebt aanbeden;
Zij rust zacht in Godes schoot !..

Jesus, Maria, Joseph ! 7 j. 7 qu.

Barmhartige Jesus, verleen haar de eeuwige rust!

7 j. 7 qu.

R. I. P.