

Zalig zijn diegene die in den Heer sterven; zij gaan rusten voor hunnen arbeid want hunne werken volgen hen op.



Bid voor de ziel van zaliger

Petrus Franciscus Baeckelmans

echtgenoot van

JOANNA RUISSEAU

vereerd met de burgelijke eere teekens van 1ste, 2de en 3de klas — 68 jaar in dienst bij de Weledele Familie Moretus de Bouchout — lid van den Boerenbond en van verschillende Broederschappen geboren te Bouchout, op 2 Augustus 1851 en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen, den 23 Mei 1933.

Voorzien van de HH. Sacramenten.

Verduldig wachtte hij het einde zijner smarten af tot den tijd dien de Allerhoogste bestemd had om hem den eeuwigen vrede en het eeuwig geluk te laten genieten.

Hetgeen wij lijden gaat voorbij, hetgeen wij van U, o Heer, zullen ontvangen zal geen eind hebben.

H. Aug.

De hooge jaren zijn een eerekroon als zij op de wegen der gerechtigheid gevonden worden. Spr.

Dierbare echtgenote en kinderen, weent niet zoo als dezen die geen hoop hebben. Ik verlaat deze aarde met de hoop van een beter vaderland. Vaart wel en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus. ik bertrouw op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Jezus, Maria, Jozef! (7 j. 7 q.)

R. I. P.