



Dankbare herinnering aan

Conny BAEKELMANS

Echtgenote van
Gustaaf REYNDERS

Zij werd geboren te Boechout
op 3 maart 1928 en overleed
aldaar thuis op 2 december 2001.

De familie dankt u voor uw gebed
en uw blijken van medevoelen.

Van iemand voorgoed afscheid
nemen, dat doet zeer tot in 't diep-
ste van je hart.

Ons moe heeft het niet gemakke-
lijk gehad, ze heeft vele problemen
gekend.

Toch bleef ze bezorgd om de familie.
Ze was steeds begaan met haar
kleindochters hun studie en hun werk.
Niet meer naar de kliniek gaan, dat
was haar enige wens.

Zij wilde thuis sterven in haar eigen
omgeving.

Rust nu maar uit,
want je was echt wel héél moe.
Wij blijven aan jou denken.