

Men moet de doden ter hulp komen, niet door tranen, maar door gebeden.

H. Jo. Chris. Hom. 40



Gedenk in uw H. Missen, Communiën en Gebeden
de ziel van zaliger Mijnheer

Emilius Cornelius Baekelmans

geboren te Boechout de 28 Mei 1890, en aldaar
kortstondig overleden de 9 Maart 1948.

De wereld had geen vat op hem.

Zijn rechtschapen en vredelievend karakter, gepaard met de goedheid des harten, hadden hem de achting en de liefde gewonnen bij allen die hem kenden.

Gods barmhartigheid is oneindig.

O God, aan wien het eigen is, altijd genadig te zijn en te sparen, ontferm U over Uw dienaar Emiel en vergeef hem al hetgeen hij door menselijke zwakheid misdaan mocht hebben, en gewaardig U hem op te nemen onder het getal van Uw uitverkorenen. Dit bidden wij U door Jezus Christus onze Heer. Amen. Uit de Requiem-mis.

Ik smEEK om de gebeden van allen die mij bemind en gekend hebben. (H. Ephrem.)

Mijn duurzame Broers, Zusters en Familieleden, bidt God gedurig opdat Hij in zijn mateloze barmhartigheid zich over mij ontferme.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

DE FAMILIE BEDANKT

Drukk. H. Beenen-Sludts Van Colenstr. 21 Boechout.