



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Mevrouw

Johanna BAEKELMANS

Lid van de Cactusvrienden.

Weduwe van de Heer Jos JACOBS.

Zij werd geboren te Boechout op
30 december 1906 en overleed te Lier
in het St. Elisabethziekenhuis op
14 maart 1990, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

De familie dankt U voor de troostende
blijken van deelneming.

De lente tovert mooie kleuren en bloemen
uit de grond. Alles spreekt over leven.
Juist nu neemt Jeanne afscheid van ons.
Ieder jaar opnieuw kon zij met volle
teugen genieten van dit mooie seizoen.
Dan moest ze buiten... in «haren hof». Ieder
plantje, ieder bloemeke was voor haar een
wonder.

Vooraf sinds het sterven van haar man
heeft ze daar veel gemediteerd, gekeken
naar het verhaal van de graankorrel. De
graankorrel die sterven moet, om nieuw
leven te brengen.

Bij «ons Jeanne» waren we altijd welkom.
Ze had een groot hart. Een kopje thee was
vlug klaar. Ja, ze was blij om ieder be-
zoekje. Het was goed bij haar.

Haar afscheid doet pijn. En toch mogen
we dank u zeggen.

Dank, Heer, om haar mooie leven.
Het was goed, het was heel goed.

Laat haar nu thuiskomen in uw volle
vreugde.

Begravenissen Goossens & Celis n.v. - Morsel -
Boechout - Wommelgem - Tel. 449.68.61