



Dit weze voor allen die hem kenden en lief-  
hadden een vrome herinnering aan

de Heer

## **JOZEF BAEKELMANS**

Oud-strijder 1940-1945

weduwnaar van **Mevrouw Josephine Bakkovens**

geboren te Boechout, op 8 augustus 1902 en  
overleden in het St-Elisabethziekenhuis te Lier,  
op 26 juni 1979

GESTERKT DOOR DE GENADEMIDDELEN  
VAN DE H. KERK.

Het heengaan van Jos raakt ons allen diep.  
Hij was een eenvoudige, diepgelovige man.  
Hij was een goede, trouwe en hulpvaardige  
vriend van velen. Vooral ook een echte kin-  
dervriend.

Hij bleef een trouwe echtgenoot, hield veel  
van zijn vrouw en haar sterven heeft hem,  
alhoewel in geloof aanvaard, steeds diep pijn  
blijven doen.

Hij hield oprecht veel van zijn kinderen en  
kleinkinderen en het vroeg sterven van zijn  
dochter heeft blijvende wonden nagelaten.

In Huize Stracke was Jos echt thuis - en  
hielp graag zolang hij kon - hij was zo dank-  
baar voor elke attentie en genegenheid.

Hij was ook zo blij met het trouwe bezoek  
van zijn familie en vrienden.

Beproevingen zijn hem niet gespaard gebleven,  
vooral moreel heeft hij veel geleden, maar hij  
aanvaardde het in gelatenheid en overgave.  
De kracht hiervoor vond hij in de dagelijkse  
Eucharistieviering en de genegenheid van fa-  
milie en vrienden die hem trouw waren.

Dank je wel daarvoor familie en vele vrien-  
den. Jos vergeet U zeker niet en zal bij de  
Heer een voorspraak voor U zijn.

De familie dankt

Direktie, personeel en residenten danken  
voor elke zorg en attentie voor Jos,  
voor uw medeleven bij zijn afsterven,  
voor elk gebed.